

Seminarie: Oudgrieks

Inhoud: In een korte tijdsperiode van 2 schooljaren maken we ons het Oudgrieks eigen, een vreemde en grotendeels vergeten, maar ook geniale taal, die voortleeft in de geschriften van dichters, historici, toneelschrijvers en denkers zoals Homeros, Sappho, Herodotos, Sofokles, Sokrates en Plato. We lezen originele tekstfragmenten die soms 2500 jaar oud zijn, maar nog steeds tot de verbeelding spreken. We lezen ook stukken in vertaling, gaan daarbij op zoek naar de oorsprong van het theater en leren hoe dat nu precies zat met dat houten paard van Troje. We maken verschillende boottochten langs Griekse eilanden en zeemonsters en we denken samen met enkele Grieken na over ons leven op deze planeet.

De verwervingscursus zal verbazen door te tonen dat Oudgrieks leren een bevrijdende en blijmakende ervaring is: opnieuw leren lezen en schrijven in een ander alfabet.

Doelgroep: Voor alle leerlingen uit de tweede graad. Voorkennis van Latijn is NIET nodig.

